

Op woensdag 6 juni 2018 heeft de OFS broederschap Tilburg een uitstapje gemaakt.

Om half tien verzamelde de leden van de Broederschap Tilburg zich bij het Kapucijnerklooster aan de Korvelseweg voor een bezoek aan het voormalige trappistinnenklooster in Berkel Enschoot voor een rondleiding



Om 11.00 uur genoten we van een Hemels kopje koffie of een Latte Machiato.

Daarna reden we naar Amaliazorg in Oirschot., waar voor ons in de tuinkamer een heerlijke driegangenluch werd geserveerd.

Vervolgens hadden we een afspraak in Moergestel, voor een bezoek aan het iconen atelier van de Zrs. van Liefde, o.l.v.. Zr. Delian de Brouwer scmm.

Info: <http://www.iconenatelier.nl>

Het bezoek werd geopend met een Gebedsmoment in de gebedsruimte. Het iconenschrijven begint en eindigt altijd met een gebedsmoment. In de tussenliggende tijd gaf Zr. Delian ons een inkijkje in de wereld van de iconen en daarna werden we ook zelf aan het werk gezet. Met Oosterse klanken en veel toewijding werd aan een werktekening gewerkt als voorbereiding op het maken van een icoon



Aan het werk in het iconenatelier

Na de afsluiting in de gebedsruimte gingen we zeer tevreden huiswaarts.